

## 2013 FINANCIËEL

Ontvangen giften:	€ 42.416,68
Ontvangen nalatenschap:	€ 15.866,07
Voor H.H. Missen:	€ <u>300,00</u>
Opbrengst:	€ 58.582,75
Onkosten (drukwerk, porti, etc.)	€ <u>7.186,55</u>
Netto totaal:	€ 51.396,20

---

## MISINTENTIES

Van bijgaande acceptgiro kunt U, behalve voor uw gift, ook gebruik maken om intenties op te geven voor H.H. Missen die U wilt laten opdragen. Wilt U dit berichten per brief of e-mail?

---

## AFRIKA STEUNFONDS WITTE PATERS

Modestusstraat 20  
5101 BP Dongen  
Telefoon 0162 - 313845  
Bankrekening NL54INGB0001122211

E-mail: [afrikasteunfonds@planet.nl](mailto:afrikasteunfonds@planet.nl)

Website: [www.lavigerie.nl](http://www.lavigerie.nl) of [www.wittepaters.org](http://www.wittepaters.org)

---

Ook door een legaat of een testamentaire beschikking kunt U het werk van de Witte Paters steunen. Als U dit wenst, kunt U het op de volgende wijze formuleren:

“ Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Sector van de Europese Provincie van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika ( Witte Paters van Kardinaal Lavigerie ) in Dongen...”.

Mogen we ook uw aandacht vestigen op de mogelijkheid voor een lijfrente of jaarlijkse schenking, die bepaalde belastingvoordelen geeft. U kunt hierover contact opnemen met het Afrika Steunfonds .

De Witte Paters vallen onder de ANBI—beschikking van het RK kerkgenootschap in Nederland.  
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

## WITTE PATERS

### MISSIONARISSEN van en voor AFRIKA



## De geuren en kleuren van Afrika

Een jaar geleden heb ik het genoeg gehad om onze pastoor, een Witte Pater, te vergezellen tijdens een bezoek aan zijn vroegere missiegebied in Lusaka, Zambia. Het was een overweldigende ervaring.

Het begint meteen op de eerste avond. Een diner dansant wordt overal aangekondigd als een *Meet Father* gebeuren. In werkelijkheid is het vooral een fundraising voor de reparatie van het dak van de kerk. Ministers, staatsecretarissen en bankdirecteuren die proberen elkaar af te troeven met de meest gulle gaven.

Meneer pastoor is 50 jaar priester. Dat hebben we thuis groots gevierd. Maar hier in Lusaka wordt het nog eens dunnetjes overgedaan. 's Morgens om 7 uur de eerste Mis. De kerk puilt uit met 800 mensen en dan ook nog zo'n 200 buiten op het voorplein. De daarop volgende Hoogmis slaat alles: een tiental misdienaars, bruidjes, meerdere koren. Wat vooral indruk maakt is de integratie van de lokale cultuur in de liturgie. Vóór de eerste lezing wordt de bijbel binnengebracht door een groep dansende vrouwen voorafgegaan door jongeren met bongo's onder leiding van een dansende 'medicijnman'.

Die entree op zich duurt al vijf minuten. De offerande is niet alleen geld inzamelen, er wordt van alles naar voren gebracht, groenten en fruit zelfs een krat Cola. En tenslotte komen twee mannen naar voren die een grote balk over de schouder dragen waaraan een levende geit hangt, geweldig! Wat me ook opvalt is hoe de kerk en de gebouwen er omheen functioneren als kloppend hart van de samenleving. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is er van alles te doen. De parochie stimuleert de jeugd niet alleen met eigen verenigingen en oefenlokalen, maar ook met moderne middelen zoals heuse muziek- en filmstudio's. De nieuwe pastoor is een actieve jonge priester, die de hele dag bezig is op zijn kantoor en rond de kerk.



Ongelofelijk wat een waardering mijn gastheer, ten deel valt, ook na al die jaren nog. Honderden handen heeft hij geschud. Alle gesprekken leggen wel een tragische keerzijde van Zambia bloot: het bewijs hoe meedogenloos Mage-re Hein daar met de zeis van Aids gezwaaid heeft. Zoveel vrouwen die er alleen voor staan, zoveel grootouders die op hun oude dag gedwongen zijn om hun kleinkinderen op te voeden. De Pastoor heeft er destijds op ingehaakt door een opvangcentrum voor wezen te stichten. De kinderen kunnen daar wonen en krijgen scholing, tot en met een vakopleiding naar eigen keuze. Ik had geen idee dat het zó grootschalig is, zó goed georganiseerd, zó succesvol. Tegelijkertijd is het ergerniswekkend dat de regering zoiets wat buitengewoon goed en broodnodig is nauwelijks ondersteunt.



Onze parochies hebben voor het gouden priesterfeest van onze pastoor geld ingezameld voor het project 'vishengel'. Het project is er op gericht om zelf regelmatig inkomen te genereren om het Centrum gaande te houden.

Wij kennen in Nederland het zogenaamde 'midden-kleinbedrijf'. Wandelingen door de stad leren me dat in Zambia eerder sprake is van het microbedrijf:

restaurants met één tafel en een gasstel onder het afdak. Een kapperszaak van 2 m2 met twee stoelen, één voor de klant en één voor de 'wachtkamer', waar de kapster zelf maar met moeite tussendoor gewurmd kan komen. Maar het werkt allemaal wel.

Op deze reis heb ik gezien en ervaren dat het geld van de giften aan de Witte Paters erg goed en zinvol besteed is. Ook al zijn het maar druppels op gloeiende platen, veel mensen in Afrika hebben een beter leven gekregen door deze geweldige steun.



**Veertig tot vijftig jaar hebben de Witte Paters hun leven in dienst gesteld van hun mensen in Afrika en dit heeft hen veel energie gekost en het zou goed zijn als zij een rustige en goede oude dag kunnen beleven.**

**Wil u daar ook aan meewerken?**

**Dank u wel!**