

## 2011 FINANCIËEL

Ontvangen giften:	€ 43.185,18
Voor H.H. Missen:	€ <u>807,50</u>
Opbrengst:	€ 43.992,68
Onkosten (drukwerk, porti, etc.)	€ <u>7.805,32</u>
Netto totaal:	€ 36.187,36

---

## MISINTENTIES

Van bijgaand girobiljet kunt U, behalve voor uw gift, ook gebruik maken om intenties op te geven voor H.H. Missen die U wilt laten opdragen. Wilt U dit berichten per brief of e-mail!

---

## AFRIKA STEUNFONDS WITTE PATERS

Modestusstraat 20  
5101 BP Dongen  
Telefoon 0162 - 313845  
Giro 1122211

E-mail: [afrikasteunfonds@planet.nl](mailto:afrikasteunfonds@planet.nl)

Website: [www.lavigerie.nl](http://www.lavigerie.nl) of [www.wittepaters.org](http://www.wittepaters.org)

---

Ook door een legaat of een testamentaire beschikking kunt U het werk van de Witte Paters steunen.

Als U dit wenst, kunt U het op de volgende wijze formuleren: " Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Sector van de Europese Provincie van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters van Kardinaal Lavigerie) in Dongen.....".

Mogen we ook uw aandacht vestigen op de mogelijkheid voor een lijfrente of jaarlijkse schenking, die bepaalde belastingvoordelen geven. Uw notaris en ook wij zelf kunnen U daar verder over inlichten.

De Witte Paters vallen onder de **ANBI**.  
(Algemeen Nut Beogende Instelling).

## WITTE PATERS

### MISSIONARISSEN van en voor AFRIKA



## Vrouwen in Afrika

Om onder deze titel iets te schrijven vind ik toch niet zo gemakkelijk, want ik ken 'Afrika' niet, ook al heb ik er veertig jaar gewoond en gewerkt. Ik heb in *Tanzania* geleefd, en dan nog alleen in en rond Tabora, een stad met ongeveer 150.000 inwoners en gelegen in het centrum van de gelijknamige regio Tabora.



Bovendien, het is toch zo gemakkelijk om alleen maar te kijken naar wat 'ginds' slecht is, d.w.z. naar wat - in onze westerse ogen - in het grote Afrika verkeerd is, menonwaardig of (een beetje) achterlijk. Maar nog niet zo lang geleden las ik in de krant dat in de Europese Unie slechts tien procent van de directeuren van de grootste bedrijven vrouw is, dat het aantal vrouwen onder CEO's (president-directeuren) slechts drie procent is. Ook, dat de Rijksuniversiteit Groningen een officiële berisping kreeg omdat er bij de benoeming van 12 vrouwen tot hoogleraar, mannen werden gediscrimineerd. M.a.w. ook in onze omgeving is de situatie lang niet overal ideaal.

Daarom, in plaats van alle ellende op te sommen die vrouwen in Afrika, in Tanzania, in Tabora, in het kleine gebied waar ik een behoorlijk aantal jaren heb geleefd en gewerkt, hebben te verduren, kijk ik veel liever naar wat er in de voorbije vijftig jaren is gedaan om de positie van de vrouw te verbeteren.

*De toekomst van Afrika ligt bij de vrouw.* Dat wordt wel eens gezegd, ja. Maar als ik dat hoor, dan vraag ik me tegelijkertijd af of dat werkelijk zo is, want de ontwikkeling van een land, van een maatschappij, ligt zowel bij de man als bij de vrouw, denk ik, en dat was de reden voor de toenmalige koloniale regering van Tanzania om al in 1928 een middelbare meisjesschool te beginnen in de stad Tabora kort nadat er een middelbare jongensschool was gebouwd. Als gevolg van dát doorzettingsvermogen in de jaren die ver achter ons liggen, zijn er nu vrouwen in het parlement, zijn zeven van de 29 ministers vrouwen, en is de voorzitter van het parlement een vrouw. En als het op stemmen aankomt, dan weten de vrouwen in Tanzania wat ze willen.



In de rij om hun stem uit te brengen

Honderd jaar geleden waren er nog helemaal geen scholen in Tanzania. De kinderen leerden thuis over het land, over het vee en over de geschiedenis van hun stam. Lezen of schrijven was er niet bij. Daar is intussen wel verandering in gekomen. In de jaren 1962-1982 gingen zo goed als alle kinderen - jongens én meisjes - naar de basisschool. Schoolgeld werd niet gevraagd. Maar in de jaren daarna, vanwege een verslechterende economie op nationaal niveau, moest schoolgeld weer worden betaald en zodoende is nu het percentage van de schoolgaande jeugd gezakt tot net boven de 50%. Van dit aantal maakt slechts één op de tien leerlingen de *middelbare school* af. Het analfabetisme is - jammer genoeg - aan het groeien.



Vrouwelijke schooljeugd

Net zoals in veel landen in Afrika, vormen ook in Tanzania vrouwen een extra kwetsbare groep. Ze hebben relatief veel te maken met (huiselijk) geweld. Daarnaast heeft het land een van de hoogste percentages tienerzwangerschappen ter wereld. Op het platteland is bijna een derde van alle meisjes tussen de 15 en 19 zwanger geweest.

Dit brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee voor zowel de moeders als hun kinderen. De armoede onder de bevolking wordt verergerd door de hiv-/aidsepidemie. Het inwoneraantal van Tanzania wordt geschat op 43 miljoen en meer dan 2,2 miljoen van hen leven met hiv. Dit heeft gevolgen voor de productiviteit en dus ook voor de gezinsarmoede. Maar het lijkt er ..... gelukkig! ..... op dat sinds 2004 het aantal nieuwe gevallen van hiv/aids aan het afnemen is.

Er zijn veel redenen tot dankbaarheid voor alle vooruitgang die in de voorbije jaren is geboekt: in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in het culturele leven, in de maatschappij als geheel. Maar het is ook overduidelijk dat er nog heel veel te doen valt in die gebieden voordat een land als Tanzania het niveau zal bereiken dat Nederland heeft op dit moment. Dat zal hard werken blijven.

Efvévé

**Wil u daar ook aan meewerken?**

**Dank u wel!**